

## Η «αυλαία» Σάλλα και το έντονο παρασκήνιο

«Αυλαία», μετά από δεκαετίες, στην εποχή των πολύ ισχυρών ανδρών που «προσωποποιούσαν» τους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους, έχοντας άμεση σχέση με τη δημιουργία και την ανάπτυξή τους, ρίχνει η αποχώρηση του Μιχάλη Σάλλα από την προεδρία της Τράπεζας Πειραιώς στις 20/7. Όσο όμως κι αν ο επίτιμος -πλέον- πρόεδρος της Πειραιώς έδωσε με το μίνυμά του μια νότα προοπτικής, μιλώντας για τις δυνάμεις των νέων στελεχών που θα επωμιστούν το βάρος να οδηγήσουν την τράπεζα στη νέα εποχή, διάχυτη είναι η αίσθηση ότι η αλλαγή σελίδας, που σηματοδοτείται και από τις εξελίξεις στην Πειραιώς, ενέχει σημαντικά στοιχεία κινδύνου. Κι όχι μόνο για τον τραπεζικό τομέα, αλλά και για την ίδια την οικονομία της χώρας, που βρίσκεται σε εξαιρετικά ευαίσθητη φάση. Κατ' αρχάς, λόγω του μείζονος θέματος των κόκκινων δανείων, που αφορά πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και εξαιτίας της ανάγκης για χρηματοδότηση των υπόλοιπων επιχειρήσεων και νέων επενδύσεων. Ο λόγος ανησυχίας πηγάζει από το γεγονός ότι οι εξελίξεις στις ηγεσίες του τραπεζικού κλάδου επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αποφάσεις οι οποίες δεν λαμβάνονται μέσα στις ίδιες τις τράπεζες, ή έστω στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη, μέσω του πανευρωπαϊκού μηχανισμού εποπτείας SSM, με επικεφαλής την ισχυρή Γαλλίδα, Daniele Nouy. Και το κυριότερο, διότι όλα δείχνουν πως μέσω των πιέσεων του SSM επιχειρείται ένα πρωτοφανές πείραμα, που θυμίζει αρκετά τα ανάλογα πειράματα των Μνημονίων, τα οποία δεν είχαν, όπως όλοι ξέ-

ρουμε, τα καλύτερα αποτελέσματα.

Το πείραμα σε ό,τι αφορά στον τραπεζικό κλάδο έχει να κάνει με τη μαζική... μεταφύτευση στελεχών που είτε προέρχονται από το εξωτερικό είτε ήταν μακριά από την ελληνική πραγματικότητα για πολλά χρόνια, τόσο σε ό,τι αφορά στις κορυφαίες εκτελεστικές θέσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) όσο και σε επίπεδο μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών.

Μια άλλη όψη του έχει να κάνει με την απαίτηση να απομακρυνθούν από τα Δ.Σ. των τραπεζών όλα τα μέλη που προέρχονταν από τον χώρο των επιχειρήσεων, για να αντικατασταθούν κατά κύριο λόγο από ανθρώπους προερχόμενους από τον ελεγκτικό/συμβουλευτικό κλάδο, με «διεθνή τραπεζική εμπειρία». Επιπρόσθετα, το τελευταίο διάστημα, διαφαίνεται αυξημένη διάθεση παρεμβατικότητας του SSM όχι πλέον μόνο στο ΤΧΣ, αλλά και σε επίπεδο ανώτατων εκτελεστικών στελεχών των τραπεζών, ακόμη και εκτελεστικών.

Είναι αληθές ότι ο κ. Σάλλας είχε γνωστοποιήσει από καιρό, σε κλειστό κύκλο, την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου, ωστόσο σχεδόν όλοι ανέμεναν ότι η ανακοίνωση θα γινόταν μετά το τέλος του καλοκαιριού. Εν τούτοις, σήμερα η Πειραιώς βρίσκεται -προφανώς υπό την πίεση του SSM, αναφέρουν έγκυρες πηγές του χώρου- με προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο και μεταβατική πρόεδρο! Το επόμενο -εύλογο- ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει στις άλλες τράπεζες, ιδίως στην

Εθνική, στην οποία το ΤΧΣ διαθέτει επίσης υψηλό ποσοστό-παρότι το SSM δεν αντιεί πν ισχύ του μόνο μέσω των ποσοστών του ΤΧΣ. Η ΕΤΕ βρίσκεται σήμερα με ανοικτή τη θέση του προέδρου ενόψει αποχώρησης της κ. Κατσέλη, οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να ηρέψει και η θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης φαίνεται να τελεί-και αυτός- υπό προθεσμία κάποιων μηνών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τέτοιου είδους θέματα στην Alpha Bank (για την οποία κάποιες φήμες δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται) και τη Eurobank, ουδείς όμως μπορεί να αποκλείσει τέτοιο ενδεχόμενο στο προσεχές μέλλον, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά άλλος παράγοντας της αγοράς.

Σε μεγάλο βαθμό, αφετηρία αυτών των εξελίξεων φαίνεται να αποτελεί η αντίληψη που επικρατεί στο εξωτερικό, και όχι μόνο, ότι θα πρέπει να σπάσει «ο ομφάλιος λώρος» μεταξύ τραπεζών, επιχειρήσεων, αλλά και της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, μαζί με διάφορες κατηγορίες για τον τρόπο με τον οποίο δάνειζαν οι ελληνικές τράπεζες, κριτική που σίγουρα δεν στερείται βάσης.

Εν τούτοις, ακόμη και φλεγματώδη τραπεζικοί παράγοντες, που δεν νιώθουν ότι θα επηρεαστούν από τις όποιες εξελίξεις, σημειώνουν με ανησυχία ότι παρατηρείται μια δόση υπερβολής και αδικαιολόγητης βιασύνης στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει κυρίως ο SSM, γεγονός το οποίο συνδυάζουν μάλιστα και με το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων συμφερόντων.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο εστιάζονται οι αντιδράσεις αφορά στην έλλειψη ικανού αριθμού Ελλήνων στελεχών που να έχουν όχι απλά «διεθνή εμπειρία», όπως ζητά το SSM, αλλά και εμπειρία της... ελληνικής αγοράς, όπως αυτή λειτουργεί σήμερα -και μάλιστα αρκετή για θέσεις υψηλού επιπέδου. Ομοίως καυτηριάζουν το γεγονός ότι η αναζήτηση στελεχών στη διεθνή αγορά σκοντάφτει στις αναλογικά χαμηλές αμοιβές που μπορούν να προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες. «Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος», αναφέρει άλλο τραπεζικό στέλεχος, «να βρεθεί το τραπεζικό σύστημα στελεχωμένο με ανθρώπους που δεν έχουν γνώση της ελληνικής αγοράς, διότι κάθε αγορά είναι διαφορετική, αλλά και ανθρώπους που είτε θα βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, οπότε θα έρθουν εδώ για να τελειώσουν όμορφα την καριέρα τους, είτε θα είναι εν γένει άπειροι ή παραγνωρισμένοι και θα έρθουν εδώ ρισκάροντας πολλά, μήπως και φτάσουν όνομα». Στο σημείο αυτό, σημειώνει με νόημα ότι «με ανοικτό το θέμα των κόκκινων δανείων, αλλά και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, πρόσωπα ικανά, με πολύ μεγάλη εμπειρία στο τραπεζικό σύστημα -και το ελληνικό-, δεν εμφανίζονται πρόθυμα να αναλάβουν υψηλές διοικητικές θέσεις στις ελληνικές τράπεζες, ακριβώς λόγω των δυσκολιών και των ιδιομορφιών που παρουσιάζει το εγχείρημα! «Άρα ποιοι ακριβώς θα έρθουν;», καταλήγει και διερωτάται «μήπως τελικά κάποιος που θα προκύψει, θα έχουν και άλλη αιτζέντα; Ιδίως τώρα που ξεκινά το μεγάλο παιχνίδι με τις πωλήσεις κόκκινων, αλλά και ενήμερων δανείων;». Με αυτό τον τρόπο θίγεται εν τέλει και η ευρύτερη στρατηγική σημασία των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σχεδόν όλες οι χώρες επιδιώκουν να έχουν τράπεζες υπό «εθνικό έλεγχο», είτε αυτές είναι κρατικές είτε και ιδιωτικές. Διότι οι τράπεζες έχουν τον ρόλο του συστήματος κυκλοφορίας του «αίματος στο σώμα» της κάθε οικονομίας και συνδέονται στενά με την υλοποίηση οικονομικών πολιτικών και τη διατήρηση «εθνικών συμφερόντων» στον επιχειρηματικό τομέα, με άμεσες επιπτώσεις σε θέματα όπως η απασχόληση και η διατήρηση/εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Άρα, η «αποξένωση» τους, έστω και με έμμεσο τρόπο, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση του μελλοντικού επιχειρηματικού τοπίου στην Ελλάδα, αλλά και στη δυνατότητα της χώρας να ασκήσει την οικονομική της πολιτική.

### ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

21/7/2016

Με τις τραπεζικές βοήθειες να λείπουν και τη γενικότερη εικόνα στο τραπεζικό ταμπλό να αυξάνει τη νευρικότητα - επιφυλακτικότητα και τις ευρωπαϊκές αγορές να τηρούν στάση αναμονής περιμένοντας τις δηλώσεις Ντράγκι, το αδύναμο, έτσι κι αλλιώς, ελληνικό χρηματιστήριο ήταν δύσκολο να κάνει την υπέρβαση χθες και περιορίστηκε σε οριακές διακυμάνσεις, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να κρίνεται αποκαρδιωτική. Ακόμα και αν υποθεθεί ότι η εικόνα στο τραπεζικό ταμπλό ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενη, καθώς το σύνολο της αγοράς αναμένει τις διοικητικές εξελί-

Δείκτης	Τιμή	Μεταβολή
Γενικός Δείκτης	568,65	-0,19%
FTSE	1.526,95	-0,43%
FTSEM	677,54	0,31%
Δείκτης Τραπεζών	722,05	-1,27%

<b>Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)</b>	<b>Μετοχές με άνοδο</b>	46
37.490.429	<b>Μετοχές με πτώση</b>	43
<b>Όγκος συναλλαγών (μετοχές)</b>	<b>Μετοχές αμετάβλητες</b>	17
56.880.625	<i>*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις</i>	

Ξεις στις συστημικές τράπεζες, η εικόνα του μη τραπεζικού «25άρη» δείχνει να

επιστρέφει στην εσωστρέφεια και να μην μπορεί να λειτουργήσει σαν αντίβαρο.



www.euro2day.gr

Οικονομική ενημέρωση  
με υψηλό δείκτη νοημοσύνης

Γιατί σήμερα η ενημέρωση είναι πιο σημαντική από ποτέ.

EURO2day  
Νωρίτερα - Έγκυρα