

Καλημέρα κ. Πρόεδρε

Κατάργηση, όχι αναστολή της «ρήτρας»

Αρθρογραφώ από το τέλος του χρόνου εναντίον της βάρβαρης επίθεσης των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας κατά των καταναλωτών, που ακούει στο όνομα «ρήτρα αναπροσαρμογής». Είτε πρόκειται για την δημόσια ΔΕΗ, είτε για ιδιωτικούς παρόχους. Προειδοποιώ-
ώντας, με το τελευταίο δημοσίευσμα μου, πριν καταπέσω, λόγω προβλήματος υγείας, ότι «Η κυβέρνηση δεν επιτρέπεται να μείνει θεατής στην επίθεση των "παρόχων" κατά νοικοκυριών και επιχειρήσεων με την ληστεία αυτής της ρήτρας αναπροσαρμογής».



Είναι αλήθεια ότι, κατά το πρώτο τετράμηνο αυτού του χρόνου, η κυβέρνηση σας, κ. Πρόεδρε, φάνηκε να μην έχει αντιληφθεί ούτε την έκταση ούτε την ένταση του φαινομένου. Ούτε το πώς οδήγησε, ακόμη και παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματός σας, να γίνουν...κοφοχέρηδες. Απόδειξη αυτής της απουσίας επαφής με την πραγματικότητα ήταν οι δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, στις 21 Μαρτίου, σε τηλεοπτικό σταθμό, με τις οποίες απέκλειε κάθε ελπίδα αναχαίσις αυτής της βάρβαρης επίθεσης: «Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν είναι κάποιο τέλος, δεν είναι κάποιος φόρος που θα μπορούσε το κράτος να τον αφαιρέσει ή να τον αναστείλει».

Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από σαράντα ημέρες, να σας καταγγέλλει καθημερινώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας «σημαία» την βαρβαρότητα αυτής της ρήτρας, να κινητοποιηθούν με αγωγές οι δικηγόροι σύλλογοι και με ομαδικές πρόσφυγες στην δικαιοσύνη το Ινστιτούτο Καταναλωτών, για να βγείτε και να «αδειάσετε» τον υπουργό σας, που μας έλεγε ότι η «ρήτρα αναπροσαρμογής» ούτε καταργείται, ούτε και αναστέλλεται.

Μόνο που αυτό που μας «προσφέρατε», είναι λειψό κ. Πρόεδρε. Δεν την καταργείτε αυτή την αισχρή ρήτρα, ώστε να την αντικαταστήσετε με ένα άλλο σύστημα έλεγχου των επιβαρύνσεων από τις αναπόφευκτες αυξήσεις των τιμών ενεργείας που προκαλεί ο πόλεμος του παράφρονος ιμπεριαλιστή νεοτσάρου της Μόσχας Βλαντιμίρ Πούτιν. Απλώς αναστέλλετε την ισχύ της. Δηλαδή την αφήνετε να επικρέμαται πάνω από τα κεφάλια μας.

Ασφαλώς τα μέτρα που ανακοινώσατε προσφέρουν μια σημαντική ανακούφιση. Έστω και αν αρνείται να το παραδεχθεί ευθέως ο κ. Τσίπρας. (Το παρέχεται εμμέσως, όταν αποδίδει τα όσα ανακοινώσατε στις πιέσεις που σας άσκησε). Και πράγματι ξεπερνούν το «αργοκίνητο καράβι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για την «ρήτρα» υπάρχει μόνον ένας δρόμος: Κατάργηση. Εδώ και τώρα. Και αντικατάσταση με ένα τίμιο, απλό και διαφανές σύστημα απορρόφησης και δικαίως κατανομής των ανατιμήσεων.

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgismassavetas@gmail.com



Τι «κατάφερε» ο Πούτιν απέναντι στο ΝΑΤΟ

Σε δέκα μέρες, στις 16 Μαΐου, θα γίνει κάτι που, πριν από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, το θεωρούσαν όλοι αδιανόητο.

Η Σουηδία και η Φινλανδία θα καταθέσουν επίσημη αίτηση ένταξης τους στο ΝΑΤΟ. Το όποιο, από την πλευρά του, έχει δημοσίως δεσμευθεί ότι θα επακολουθήσει την κατά το δυνατόν ταχύτερη διαπεραίωση της υπόθεσης.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της...προσφοράς του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, που τάχα εξασφάλισε, με την εισβολή του, την μη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ατλαντική Συμμαχία, αλλά τις προσφέρει δύο χώρες, με την μία των οποίων έχει κατά πολύ μεγαλύτερο μήκος συνόρων από ότι με την Ουκρανία, αρκεί να συγκρίνουμε τι επικρατούσε πριν από την εισβολή και τι μετά από αυτήν, στις δύο χώρες

*** Φινλανδία Ιανουάριος 2022: Η Σάννα Μάριν, πρωθυπουργός της Φινλανδίας, δηλώνει ότι θεωρεί «πολύ απίθανο» να αιτηθεί ένταξη της χώρας της στο ΝΑΤΟ. Τις ίδιες ημέρες η μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας Helsingin Sanomat φιλοξένησε δημοσκόπηση στην οποία μόλις το 28% των ερωτηθέντων ζητούσε την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ενώ το 42% απαντούσε με ένα κατηγορηματικό όχι.

*** Σήμερα, το 62% και πλέον της κοινής γνώμης στη Φινλανδία ζητά άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, ένταξη στο ΝΑΤΟ και η Σάννα Μάριν ανακοινώνει επίσημως την υποβολή αίτησης για ένταξη στη συμμαχία.

Η πίσω πλευρά Στα γεγονότα και τα πρόσωπα



*** Σουηδία: Εδώ και δεκαετίες ήταν αδιανόητο για τους Σουηδούς, ιδίως για τους Σοσιαλδημοκράτες που κατέχουν την κυβέρνηση τα περισσότερα χρόνια, να σκαφθούν καν ότι η χώρα τους μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

*** Απρίλιος 2022: Δημοσκόπηση, που έγινε για λογαριασμό της μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδας Aftonbladet, έδειξε ότι το 57% των Σουηδών είναι υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Και η πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον καταθέτει αίτηση ένταξης στις 16 Μαΐου.

Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο το ΝΑΤΟ μοιραζόταν μόλις λίγα χιλιόμετρα κοινών συνόρων με τη Σοβιετική Ένωση, στο βόρειο άκρο της Νορβηγίας στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Το 1999 τα κοινά σύνορα αυξήθηκαν στα 435 χιλιόμετρα, καθώς η ένταξη της Πολωνίας πρόσθεσε τη μεθοριακή γραμμή με τη γεωγραφικά αποκομμένη ρωσική περιφέρεια του Καλίνινγκραντ. Όταν το 2004 εντάχθηκαν τα τρία βολτικά κράτη Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, τα χιλιόμετρα αυξήθηκαν στα 1.240. Τώρα που η Φινλανδία με τα 1.340 χιλιόμετρα μεθορίου με τη Ρωσία θα ενταχθεί στη Συμμαχία, η έκταση της κοινής συνοριακής γραμμής θα διπλασιαστεί. Ακριβώς αυτό που απευχόταν ο ρώσος απόλυτος άρχων και ήταν μία από τις προφάσεις του για να προχωρήσει στην στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι ρητορικές απειλές που εκτοξεύονται από χείλη στο Κρεμλίνο είναι συχνές. «Προειδοποιήσαμε δημοσίως αλλά και μέσω διμερών καναλιών. Γνωρίζουν γι' αυτό, άρα δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Έχουν ειδοποιηθεί για τα πάντα και για το πού θα καταλήξει [η ένταξη στο ΝΑΤΟ]», είπε σε τηλεοπτική η γνώστη μας εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Άρα, αναμεινάτε την επισημοποίηση του τρίτου παγκοσμίου πολέμου, ή την ανατροπή, εκ των έσω, του «τσάρου».

Ο οπισθογράφος



- ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΩ ΑΛΛΑ ΤΑ ΘΕΡΗΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ. - ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΜΑΣ.



5 ΜΑΪΟΥ 2010 Η ΑΠΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΦΙΝ