

Μαξίμου εντάνθικ

Καλημέρα κ. Πρόεδρε

Πόσο ακόμη Θα σέρνεται Αυτή η σήψη;

Αυτά που παρακολουθούμε δεν έχουν προηγούμενο. Εσείς, εκεί στο Μαξίμου, φαίνεται να το διασκεδάζετε, θωρώντας προφανώς ότι, από όλο αυτό το παιγνίδι, με τις εξελισσόμενες πια από πλώρα σε ώρα κώλωτούμπες, από την μια του Καμμένου και από την άλλη του

Παπαχριστόπουλου, γελοιοποιούνται μόνον αυτά τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Οτι, με αυτόν τον τρόπο, «καθαρίζεται» με τον Καμμένο και επιτυχάνετε κάποια απότλυση από τον

μεγάλο λεκέ του τετράχρονου συνεταιρισμού, μαζί του. Καρφί δεν σας καίγεται για το γεγονός ότι στα μάτια των πολιτών δεν γελοιοποιούνται μόνον ο Καμμένος ο Παπαχριστόπουλος, ο Ζουράρης, ο Δανέλης, η Κουνουρά, ο Κόκκαλης, ο Κουίκη, η Παπακώστα, η Μεγαλοοικονόμου. Οτι, πέρα από όλην αυτήν την κομπανία των πολιτικών αθυρμάτων, των χατζαζάρηδων, που μπορούν να πουλήσουν ακόμη και την ψυχή τους στον διάβολο προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ο πισινός τους θα κάθεται, για μια ακόμη θητεία, σε βουλευτικό έδρανο, γελοιοποιείται, εξευτελίζεται, η πολιτική ζωή του τόπου. Απαξιώνονται πλήρως οι θεσμοί.

Αν είναι μια φορά γελοίοι και διεφθαρμένοι αυτοί που εμπορεύονται την βουλευτική τους ιδιότητα, πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι είστε εσείς, ως θητοί αυτούργοι. Που κινείτε όλη αυτή την διαδικασία, διαμορφώνοντας μια πνιγηρή ατμόσφαιρα εθνικής σήψεως, προκειμένου να εξασφαλίσετε, με ανορθόδοξης μεθόδους, μια ολιγόμηνη παράταση της εξουσίας σας. Με την ελπίδα ότι, με διορισμούς και δήθεν «παροχές» θα μπορέσετε να αναστρέψετε το κλίμα φθοράς που σας περιβάλλει και να περιορίσετε την έκταση της ήττας που σας περιμένει.

Σε αυτήν την βρώμικη συναλλαγή, οι ενεχόμενες πλευρές είναι δύο. Άλλα την μέγιστη ευθύνη την φέρετε εσείς. Οι εκμαυλιστές είναι, εσαίει, περισσότερον ένοχοι από τους εκμαυλιζόμενους.

Ο τόπος δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση σήμεως. Δεν μπορείτε να τον καταδίκαστε να σέρνεται μέσα στην λάσπη, μέσα στα θολά νερά, στα οποία επιπλέουν, πάντοτε, οι φελλοί και οι ακαθαρσίες. Να παρατείνετε την παραμονή σας, μέσα στα τέτοια νοστρόπτητα, ως τον Σεπτέμβριο. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να προκηρύξετε και τις εθνικές εκλογές, μαζί με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές, για τις 26 Μαΐου.

Καμία ψευδαίσθηση δεν έχω ότι οι επόμενοι θα κάνουν... θαύματα. Άλλα τουλάχιστον, όταν ο ελληνικός λαός στείλει «κάθε κατεργάρη στον πάγκο του», να τελειώνουμε με τα καραγκιοζλίκια. Να ζούμε μια κανονική ζωή δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.



Η πίσω πλευρά

Στα γεγονότα και τα πρόσωπα



τρεχόμενοι, από το Μαξίμου ως τα υπουργεία και όλο το δημόσιο, έχουν ξεπεράσει τις τέσσερις χιλιάδες καρέκλες πολυτέλειας. Και με μέσο όρο αποδοχών υπερδιπλάσιου. Αυτό θα πει φιλολαϊκή πολιτική. Οχι να τους έχουμε τους ανθρώπους του και το ανιψάκι τουν.

Είναι άξιος ο Κουρούμπης; Άρα η αξιωσύνη του είναι οικογενειακό χάρισμα που καλύπτει και την κόρη και την ανιψάκι και τον γαμπρό τουν.

Άξια, άξια και η Γεροβασιλή. Άρα και το δικό της σοι. Αλώστε και τη ίδια

γενολόι που διορίζουν σε παχυλά αμειβόμενες θέσεις οι άξιοι σύντροφοι που μας κινηρώνουν.

Αν θέλετε να έχετε έναν κατατοπιστικό κατάλογο, καλύτερα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Protagon», όπου, σε δύο συνέχειες, ο Χάρης Καρανίκας (καμία σχέση με τον μετα-

Για όσους ενδεχομένως εκπλήσσονται θυμίζω ότι η οικογενειοκρατία είναι ταυτισμένη με τα κομμονιστικά καθεστώτα με τα οποία είχα στενές σχέσεις, έκπολαι, το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Από την οικογένεια Τσαούσεσκου ως την δυναστεία των Κιμ στην Βόρεια Κορέα.



του Γιάννη Ιωάννου

του Αρκά

του Γεωργοπάλη

του Στάθη

του Δημήτρη Χατζόπουλου

του Ηλία Μακρή

του Χρήστου Παπανίκου

του KYP

Αλλά, με συμπαθάτε, το πρόβλημα δεν είναι δικό τους. Είναι δικό μας.

Είμαστε ο μονός λαός, σε πλαίσιο κοινοβούλευτικής δημοκρατίας, ο οποίος επικυρώνει διαχρονικά, το φαινόμενο της οικογενειοκρατίας στην πολιτική μας ζωή.

Το ζήσαμε σε αποχρώσεις του γαλάζιου και του πράσινου. Ε, καιρός ήταν να το ... φάμε και σε αποχρώσεις ολίγον τι κοκκινωπές.

Είναι διότι εμείς, όπως

συνήθως υπερηφανευόμαστε, είμαστε ένας έξιντος λαός. Οι άλλοι είναι βλακός που δεν διαιτούνται τα ονόματα Ντεγκόλ, Αντενάδηνερ, Παλμέ, Σπάακ, Τσώρτσιλ κλπ.